

Restjesdienst

Tweede Kerstdag - Klarenbeek

26 december 2021

Sfeer: Twee barkrukken in beeld. Microfoons staan klaar. Er is van alles te zien.

Schape staan en liggen rond het vuur. Er zijn geen herders meer.

De Wijzen moeten nog komen. Maria is even weg, maar heeft haar kleren voor de volgende dag al klaar hangen. De kribbe staat er, de baby is zichtbaar. Of niet? Er is

licht, een kandelaar. Een lichtsnoer hangt over de stoelen. Ergens ligt nog een engelenvleugel. Er is warme chocolademelk en er zijn nog wat kerstkransjes over.

Aan alles is te zien dat er Kerstfeest is gevierd. De hoofdrolspelers zelf zijn weer teruggekeerd naar het verhaal. Wij praten nog wat na.

Let op: Ter plekke kan de onderstaande volgorde worden gewijzigd.

Orgelmuziek

Welkom (en openingsgebed)

Muziek We horen een flard kerstmuziek. We herkennen iets. Even is het weer helemaal kerst.

Maarten Romkes solo

Gesprek We kijken om ons heen en benoemen wat we zien. De resten van het Kerstfeest brengen herinneringen naar boven. Ook wat brokstukken.

Wat doet Kerst met ons? Wat heeft het gebracht?

Muziek Lied 475 – Ik mag hier aan uw kribbe staan.

Maarten Romkes met orgel

Gesprek (ds. Marrit Bassa: wat heb ik meegenomen aan restjes Kerst)

Muziek 'Zijn naam is Jezus'

Gezongen door Sanne Hendriks.

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam.

Hij is de Redder die God aan de wereld geeft.

Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.

Zijn naam is Jezus.

Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.

Gedicht/verhaal

Muziek God zal met u zijn, God is Immanuël
Sanne Hendriks

God zal met ons zijn, God is Immanuël,
God zal met ons zijn, de God van Israel.
Ver weg van het Kindje, ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven,
Jezus is Zijn naam.

Gesprek (pastor Jolanda Aantjes: wat heb ik meegenomen aan
restjes Kerst – het Vredeslicht)

Muziek Opwekking 570 Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken.
Maarten met orgel

Aandacht voor collecte

Gebed

Laatste lied Lied 482
Er is uit 's werelds duistere wolken
Een groot licht stralend opgegaan.
Maarten met orgel

Zegenbede